



*Een kind, onbezorgd, speels, vrij...
Jaqueline, die moet leven in slavernij
Heeft een heel ander verhaal
Zij is verkocht voor een kraal*



NiNsee

Kind aan de Ketting

TENTOONSTELLING maart 2009 - maart 2010 in Amsterdam

*Heeft u er ooit bij stil
gestaan dat tijdens
het Nederlandse
slavernijverleden ook
kinderen in slavernij
leefden?
En wist u dat vandaag
de dag nog steeds
miljoenen kinderen in
slavernij leven?*



Kind aan de Ketting

vertelt het verhaal van kinderen
in slavernij, toen en nu.

Films, diorama's, stripverhalen, muziek
en bijzondere voorwerpen brengen
de levens van deze kinderen heel dichtbij.

Bezoek deze boeiende tentoonstelling
met de hele familie en steun de
kinderslaven van vandaag met
kralen en wensberichten.



NiNsee Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis

- Wanneer** 21 maart 2009 t/m maart 2010, do t/m zo 13.00 – 17.00 uur
Waar NiNsee, Linnaeusstraat 35-F Amsterdam
..... (t.o. Tropenmuseum en Oosterpark)
Route Van Amsterdam CS met tram 9 of bus 22,
..... halte 1e v. Swindenstraat
Toegang €2,50 / Stadspas, Pas 65 plus, CJP €1,50
Website www.kindaandeketting.nl